



KLOKKEN VOOR AMERIKA

Het Nederlands Carillon is een monument dat Nederland aan de Verenigde Staten heeft gegeven in de jaren '50 als dank voor de bevrijding en het Marshallplan. Het carillon is gehuisvest in een stalen klokkentoren en staat op een prominente plaats in Arlington.

Alle 50 klokken zijn nu voor het eerst terug in Nederland om herstemd te worden bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Ze keren later dit jaar weer terug, vergezeld door drie nieuwe klokken die in april zijn gegoten en opgedragen worden aan drie Amerikanen die vochten voor de vrijheid: George Marshall, Martin Luther King en Eleanor Roosevelt.

